

בעה"י. זעקה מדם לבו של מרן הגאון הגדול משיירי כנסת הגדולה ומזקני ראשי הישיבות דאמריקה, ראש ישיבת רבינו חיים ברלין וחבר מועצה"ת הגאון הישיש רבי אהרן שכטר שליט"א, על הסכנה המרחפת על עולם התורה והישיבות בארץ ישראל כתוצאה מחוק-הגיוס לצבא-השמד, ועל שתיקתה של העיתונות החרדית אל מול תהליך הרה-אסון זה שהינו חמור בהרבה מהסכנה הנשקפת מפצצת-האטום האיראנית. מאמר זה אשר פורסם בימים אלו באנגלית בעיתון היהודי בברוקלין FJJ, עורר גלים עצומים בקרב יהודים חרדים המתוודעים והולכים לתדהמתם לאסון הממשמש ובא על עתידו של עולם התורה והיהדות החרדית בארץ הקודש.

קטסטרופה בספירה לאחור

ידוע לכל כי ארץ ישראל נמצאת במצב של סיכון קיומי מתמיד: החיים בצלה של פצצה גרעינית איראנית המתפתחת ונבנית, כשהם מוקפים באויבים מושבעים החמושים היטב מבודדים מקהילת העמים בעולם, כל זאת עושה את מצבם של אחינו בני ישראל הנמצאים בארצנו הקדושה מסוכן ביותר. איום קיומי זה על השרדותם הינו דבר אשר לצערנו כולנו מודעים אליו.

אך עם זאת, ישנו משבר נוסף המתפתח שם, אשר מעטים, אם בכלל, יש מאיתנו שמודעים לו. איום קיומי עצום על עמנו בכללותו ועל היישוב בארץ-ישראל בפרט, אשר מעלה את הסכנה הנשקפת מהאויבים המבקשים את חורבנו של היישוב לרמות בלתי נתפסות.

במילים פשוטות, הסכנה שאנו מדברים עליה היא הסכנה העצומה לקהילה הפורחת של ישיבות ובני ישיבות, עולם שהתפתח במהירות עצומה מקצה ארץ ישראל ועד קציה לארצה ולרחבה שיגיע קצות - ולא, לא מדובר בשנת 2040, ואף לא בעוד עשור שנים, אלא בתוך שנים ספורות הקהילה הגדולה ביותר, הקבוצה החיונית בעולם של לומדי-התורה בארץ הקודש תעבור צימצום דרסטי. עולם הישיבות כפי שאנו מכירים אותו - יחד עם הקהילה החרדית אשר בה הוא הלב הפועם - יחדלו להיראות כפי שהם נראים כיום.

לא, אין זו גזומה. זוהי עובדה שאינה ניתנת לערעור, המצמרת מעבר לכל תיאור אפשרי במילים.

הקטעים הבאים יציגו את מצב העניינים בארץ ישראל לגבי גיוס בני הישיבות לצבא הישראלי, תוך התבססות על ידע ממקור ראשון, מחקר מעמיק ותייעוד רב מסמכים. מעט מאד ממידע זה, אם בכלל, ידוע או נידון בפומבי בתוך קהילת התורה האמריקנית - עד כה.

מי שרוצה להתמודד עם העובדות הפשוטות והניתנות-להוכחה-בקלות הללו, מוזמן לגשת ולספק ראיות נגדיות להפרכת מה שנכתב כאן. בטוחים אנו שהתיאור שלנו על המציאות המחרידה יעמוד בפני כל ביקורת.

על פי הצעת החוק הישראלית התקפה כיום, נדרשת הממשלה להציב לעצמה יעד לגייס אלפי צעירים חרדים לשירות צבאי מידי שנה ולהפעיל פעילויות שונות אשר מיועדות להשגת מטרה זו, כשזה כולל שימוש בסוכנים ממשלתיים מוסוים מתוך הקהילה החרדית, אנשים מקצועיים שעברו הכשרה מיטבית, שמטרתם לשכנע בני ישיבה להתגייס לצבא.

כיום כל בני הישיבות פטורים מן השירות, בתנאי שיפעלו בהתאם לנהלים ודברים נוספים שנקבעו בכדי שיהיו זכאים לפטור. יצוין כי על פי החוק הנוכחי רוב בני הישיבות מקדישים זמן קצר

למדי לצורך הבטחת הפטור שלהם: הם יכולים להופיע בקבוצות בלשכות הגיוס, בלבות זמן מינימלי בבדיקות גופניות ולקבל מיידית את אישורי-הפטור הנדרשים.

אבל הנה הסיפור האמיתי שאינו מסופר: אלפי בני ישיבות, בפרט אלה הפגיעים מסיבות שונות, אם מפני שהם לומדים בישיבות לא-גדולות או הפחות ידועות, או אם בגלל שיש להם רקע מיוחד, כמו בני ישיבה ספרדים בעלי רקע חרדי חלש יותר וכן בעלי תשובה - מהווים מטרה ממוקדת על ידי הצבא ומחלקות ממשלתיות אחרות למאמצי גיוס אינטנסיביים.

רבים מבני הישיבות הללו נאסרו בשל אי עמידתם המלאה בכל פרטי הפרטים שבתהליך הפטור הביורוקרטי, למרות מאמציהם הנאמנים לעשות זאת. רבים אחרים נשארים חופשיים אך חיים בפחד מתמיד מתפיסתם ושפיטתם לכלא הצבאי.

עם זאת, מספר רב של בני תורה אלה אינם נמצאים בכלא צבאי וגם לא מתחבאים. לא יאומן ככל שזה ישמע, הם כיום משרתים בצבא הישראלי, למרות היותם לחלוטין "בני ישיבה" באופן ברור, הם הושלכו מתוך תלמודם בבית המדרש והובלו בכוח לגיוסם לצה"ל בשל כך שלא עמדו בדרישות החוק לקבלת הפטור. גיוסם מאפשר לצבא למלא את המכסות השנתיות והיעדים של אלפי חרדים הנדרשים על ידי חוק הגיוס הישראלי.

הבסיס לחיולם של רבים מבני ישיבות אלה הוא בכך שהם אינם עומדים בדרישות הטכניות של "בן ישיבה" כהגדרתה בחוק. לדוגמה:

בחור אינו יכול להיות זכאי לפטור כבן ישיבה אלא אם כן הוא לומד בישיבה גדולה שיש בה לפחות 25 תלמידים המוגדרים "בני ישיבה", כלומר לפחות בני שמונה עשרה.

בחור שהרוויח כסף מתעסוקה, גם אם זה היה סכום שהרוויח בבין הזמנים או בבין הסדרים לא יוכל להיות זכאי לפטור כבן-ישיבה. על פי זה למשל, בחור שהרוויח משכורת זעומה במהלך חופשת החג בכדי לסייע בהוצאות משפחתו הדלה יאלץ להתגייס לשירות צבאי.

רק תלמידי הישיבות המוכרות רשמית זכאים לפטור; אך זה למעלה משנה ישיבות חדשות שהוקמו לא נוספו לרשימת הישיבות המוכרות, ותלמידי המוסדות הללו אינם פטורי-גיוס.

על פי כללים חדשים שעומדים להנהיג: (1) בחור בשנה האחרונה שלו בישיבה קטנה (המושג המקביל של "מיתבתא" באמריקה), אשר יהיה אחד הראשונים בקבוצת כיתתו להגיע לגיל גיוס של שמונה עשרה, לא יהיה זכאי לפטור משום שהישיבה שלו אינה מונה את המספר המינימלי של בני ישיבה כמתואר לעיל; כמו כן (2) בחורים הלומדים בישיבות שאינן מקבלות מימון של ממשלת ישראל לא יהיו זכאים לפטור מחובת

ההתגייסות.

הצבא נמצא כעת בתהליך של הקמת מערכת בקרה מתוחכמת אשר לפיה, מתוך הפרה בוטה וחסרת תקדים של האוטונומיה הדתית של הישיבות, היא תתחיל להתערב באופן ישיר באותם מוסדות בכדי לאכוף את הצעת החוק.

פניות ועתירות לאנשים ולארגונים בבקשה להשתמש בעוצמתם הפוליטית בכדי לסייע למספר הרב של בני תורה הנמצאים במצוקה נואשת, אם בצבא, בכלא או תוך הסתרתן מן השלטונות, העלו חרס במקרים רבים.

כל מה שתואר עד לנקודה זו משקף את המצב העכשווי, מצב שהוא מטריד ביותר. הצבא הישראלי מתייחס אליו כאל "תקופת הסתגלות", תקופה זמנית ביותר שנועדה לאפשר לקהילה החרדית להסתגל למציאות הקרובה המאיימת הרבה יותר. בשנת 2020, השלב הבא של הצעת החוק ייכנס לתוקף, ולפיו מה שהיו בעבר מטרות גיוס בלתי-מחוייבות בכל שנה יהפכו להיות מכסות-חובה שנתיות של מספר צעירים חרדים הנדרש להיכנס לצבא, כמו כן רמות היעדים גם הם יעלו.

ואז, בשנת 2023, החוק המספק פטור לבני-ישיבה מגיע לסימום המלא. בני הישיבה היחידים שימשיכו להשתחרר משירות צבאי יהיו אלה שמעל גיל 24, הזכאים לפטור קבוע. ועם זאת, מספר רב של בני ישיבות שייגעו לגיל גיוס בכל שנה, בהיקף משוער של כ-7,000 תלמידים בשנה, יגויסו בכפייה. זה אכן מבחיל על הרעיון לדמיין גיוס המוני של בני תורה בארץ ישראל, אבל זו המציאות העגומה המתקרבת.

הבה נדבר בפשטות: העולם מתבונן בשתיקה אל מול מאמציהם של הרשעים האיראנים הרוצים להרוס את היהודים, מתקומים בכניית הפצצה; לפי כל החישובים, הם אולי עשור במרחק של השגת מטרה שטנית זו. אבל עוד הרבה לפני נקודת-זמן זאת - למעשה בעוד שש שנים בלבד, אם המצב הנוכחי יימשך - העולם המפואר של הישיבות העולות על גדותיהן וגדושות בצעירים ווקנים, תלמידי חכמים העוסקים ללא הרף בעומק ורוחב התורה, פשוט לא יהיו קיימים עוד בצורה שהם קיימים היום. ועם זאת מקור ההגנה היחיד והגדול ביותר כנגד פצצה זו וכנגד כל האיומים האחרים שאנו עומדים בפניהם - הלימוד האינטנסיבי בהתמדה של אלפי בני תורה - יפגע בצורה קשה.

בפסקאות הקודמות נחשפת לאירועים ועובדות אשר ככל הנראה אינן מודע אליהם; אשר באופן מזור אף אחד לא מדבר עליהם, ואשר כלי התקשורת הרבים שלנו שותקים באופן בלתי מוסבר. גם לך יש את הברירה: אתה יכול להפוך את הדף ולהפנות את תשומת לבך לעניינים אחרים.

או שלא.

אהרן משה שכטר בשם חברים